

JOZEF 1897-1962

CHALMET

onze man uit het noorden



50 jaar overlijden van Jozef Chalmet

onze man uit het noorden (1897-1962)

De Franse Revolutie van 1789 betekende het begin van het einde van een maatschappelijke orde in Europa die eeuwen had bestaan. Het middeleeuwse feodale systeem, de almacht van koningen en keizers, de dominantie van de kerk: de hele oude vertrouwde wereld daverde op zijn grondvesten en stortte uiteindelijk in elkaar. Het motto van de revolutie '*liberté, égalité, fraternité*' verspreidde zich als een virus over het continent. Maar niet alleen nieuwe ideeën deden de ronde. In het zog van de revolutionaire legers en later de keizerlijke troepen van Napoleon zwierven talloze soldaten en andere ontwortelden door Europa. Vaak keerden ze niet terug naar de plek waar hun avontuur begonnen was. Zo kwam ene Durand Chalmet terecht in Sint-Kruis-Winkel. De man was afkomstig uit Auvergne, maar vond in dat kleine dorp de liefde en bleef er.

- ◀ Jozef Chalmet op 10-jarige leeftijd. (collectie Annie Chalmet)
- ▶ Herinnering aan de eerste communie van Jozef Chalmet, rond 1904. (collectie Annie Chalmet)





Aan de andere kant van het Kanaal was ondertussen een omwenteling op gang gekomen die een nog grotere impact had op de wereld: de industriële revolutie. In een paar decennia tijd veranderde het sociaal-economisch weefsel van Europa op dramatische wijze: er ontstonden grote fabriekscomplexen, een snel groeiend spinnenweb van spoorwegen en nieuwe sociale groepen zoals de industriearbeiders. Groot-Brittannië was de koploper in die ontwikkeling, maar het kleine België zat vooraan in het peloton. Het is vandaag moeilijk voor te stellen, maar rond 1900 was België een van de leidende industriële naties met bijvoorbeeld een ijzeren reputatie in de aanleg van spoorwegen. Tegen die bewogen achtergrond kwam een nazaat van Durand Chalmet ter wereld in een dorp dat toen nog idyllisch landelijk leek, maar door zijn ligging aan het kanaal Gent-Terneuzen zou het de industriële revolutie aan den lijve ondervinden.

Jozef Chalmet werd geboren op 11 maart 1897 in Sint-Kruis-Winkel, een kleine buurgemeente van Zelzate. Hij kwam ter wereld in een kroostrijk katholiek boerengezin, maar ging al op jonge leeftijd aan de slag als metselaar bij het chemische bedrijf Kuhlmann, een Frans chemieconcern met een vestiging langs het kanaal Gent-Terneuzen. Enkele van zijn broers werkten ook als metselaar. Zijn ouders baatten een café uit, Het Truweeltje. Na een conflict met de directie over lonen en werkomstandigheden werd hij begin 1919 op staande voet ontslagen. Het optreden van Chalmet was niet onopgemerkt gebleven: de Gentse socialistische vakbond bood hem een opleiding aan als vakbondssecretaris. Gent was toen al een socialistisch bastion van waaruit verwoede pogingen werden ondernomen om het socialisme uit te dragen naar de buitengemeenten. De opleiding van Chalmet bleek een goede zet: midden februari 1919 werd een vakbond opgericht met Chalmet als 'schrijver' of secretaris.

- ◀ Op de bres voor het vaderland: Jozef Chalmet, linksboven, tijdens zijn legerdienst rond 1920. (collectie Annie Chalmet)



ROYAUME DE BELGIQUE

REGIE
DES TÉLÉGRAPHES
ET TÉLÉPHONES
TÉLÉGRAMME



REGIE
VAN TELEGRAAF
EN TELEFOON
TELEGRAM

DÉPOSÉ À

Brussel

LE
DEN

12 1-32

À

TE 14 31 N 0694

*Mijn beste gelukwenschen aan
de jonggehuwden
Isabelle Blume*

KONINKRIJK BELGIE



- ◀ Een portret van Jozef Chalmet op 19-jarige leeftijd. (collectie Annie Chalmet)
- ▲ Gelukwensen van Isabelle Blume, een van de weinige invloedrijke vrouwen in de socialistische partij in die tijd, bij het huwelijk van Jozef Chalmet in 1932. (collectie Annie Chalmet)

Leef my o moeder lief als te voren
Ichenk my nu liden neg red goed en roeten
Leef my nu ikonne ook neg een heere
Konn moeder hem, spreek neg een meer

Och, hiel het t is konn
Nun, ^{1 paar red.} must min,
Nutt van dat alles,
Nutt, nutt ^{hant neg} ~~moet~~ min ...

Hand om me soffen
Hand om me moed
Hand om me lypen
hand in het reu

Moeder, och moeder if hant de red lief
If hant je red graag neg min luy
Om alles. je alles met de hant gelieft
Nutt I haapite velddeening te geven.

Mean then met de moeder, och if moent een paar,
Men ryp en hanteld het: ik moet het verstaan
Verstaan dat of geijft mit het deijte unu moent
Verstaan dat men slaapt ^{and} ~~dat~~ ten want 'en om hanten
I I litten let aan om allen beschiedt,
I I alles gequilt. gevege, geijft ...

~~I I alles gevege, verhand I is juist
Let menschen in linnen red werden meijment
Mean litten is I let heb om slaap~~

In I luy by I fatale meyn kop me ten nu
In I kop dat het weer is dat I in de neg min ...

Konn moeder, hant, by my neg een. vader
In meyn den hant neg van my, mee veer vader.

- ◀ Manuscript van een lang gedicht dat Jozef Chalmet schreef bij het overlijden van zijn moeder in 1935. (collectie Annie Chalmet)

EEN PRAATJE

Aan mijne Moeder

Daar staan wij nu te staren op uw bleek gezicht

O moeder...

't Is uit!...

Voorbij de glans van 't licht

Uit uw zoo schitt'rend mooie oogen.

Voorbij, voor goed, uw teedren blik

Vol liefd' en vol van zorgen.

't Is alles, met uw laatste snik,

Voor immer weggeborgen.

.....
Geen woord meer uit uw mooien mond,

O moeder...

Geen zucht,

't Is alles weggebleven!...

Geen raad meer die ons steunen kon,

Geen richting meer in 't leven.

Geen woord, geen klank, 't blijft alles stom

Neen nooit meer hoor ik U weerom.

.....
O Moeder met uw bleeke wangen,

Uw doode oogen, stommen mond,

Kom, laat m'U eens aan 't harte prangen

Juist of gij daar nog levend stond.

Zie mij eens aan, zoo lief nog als te voren,

Schenk mij uw blik nog goed en teer,

Kom, laat m'uw stemme nog eens hooren,

Kom, moeder, spreek mij nog eens weer...

.....
Ach, 'k voel het,

't Is alles koud,

Neen, 't gaat niet meer

Niets van dat alles,

Neen niets komt nog weer!

't Is koud om uw oogen, koud om uw mond,

Koud aan uw lippen, koud in het rond...

.....
Moeder, ach moeder, ik had U zoo lief,

Ik had U zoo graag nog zien leven;

Om alles, ja alles wat U had geliefd

Met d'hoogste voldoening te geven.

.....
Maar 't kan niet, he moeder, ook gij moest eens gaan,

Men zegt en herhaalt het: ik moet het verstaan!

Verstaan dat gij gingt uit het diepst uwer smarten.

Verstaan dat men slaagt diep dees wond in ons harten.

't Is 't bittere lot aan ons allen beschikt,

't Is alles geregeld, gewogen, gewikt.

En 'k leg bij 't fatale den kop nu ter neer

En 'k hoop dat het waar is; dat 'k zie U nog weer.

.....
Kom moeder, kom nu, eemaal ong eens nader

En neem deze kus nog van mij mee voor vader...

JEF.

▶ Het gedicht voor zijn overleden moeder zoals het verscheen in *Het Noorderlicht*, ondertekend met de makkelijk te raden schuilnaam 'Jef'. (collectie Annie Chalmet)

De latere Federatie der Socialistische Vakbonden Zelzate en Om-trek nam een hoge vlucht. Het was die syndicale werking die de ruggengraat vormde van een regionale beweging met Zelzate als industriële kern in een omgeving die overwegend agrarisch was.

Volgens het verslag van het buitengewoon congres van de arrondissementenfederatie Gent-Eeklo van de Belgische Werkliedenpartij uit 1927 telde de vakbond in Zelzate en omgeving 1751 leden, de ziekenbond had er 754 en de coöperatie 488. De Gentse krant *Vooruit* bereikte 412 lezers en het plaatselijke weekblad, *Het Noorderlicht*, kon zelfs rekenen op 1850 lezers. In de Gentse socialistische publicaties werden de kameraden uit Zelzate steevast aangeduid als 'de mannen van het Noorden'. Nu ligt Zelzate inderdaad een twintigtal kilometer ten noorden van Gent, maar de omschrijving had wellicht een meer poëtische en literaire bedoeling dan een geografische. Voor de Zelzaatse socialisten, die ondertussen ook een muziekvereniging en een toneelgroep hadden opgericht, werd het een eretitel.

Bij de verkiezingen van 1926 haalden de socialisten 3 van de 11 gemeenteraadszetels, 1 meer dan in 1921. Die resultaten werden evenwel geboekt zonder dat Jozef Chalmet zelf actief was in de lokale Zelzaatse politiek. Chalmet zette zijn eerste stappen in de politiek onmiddellijk op nationaal niveau. Bij de wetgevende verkiezingen van 1925 kreeg hij de vierde plaats op de Kamerlijst voor het arrondissement Gent-Eeklo, wat aangaf dat hij een runner-up was. Zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger dat jaar, op 28-jarige leeftijd, was wel een complete verrassing. De socialisten haalden toen hun beste resultaat ooit. Chalmet mocht dan wel een dosis geluk gehad hebben, een echte toevalstreffer bleek het later niet te zijn. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot zijn onverwachte dood in 1962.

- ▶ Lidkaart van Jozef Chalmet van de socialistische partijafdeling van Zelzate. (collectie Annie Chalmet)

B. W. P. - Arr. Gent-Eecloo

AFDEELING SELZAETE

GROEP

Selzate

LIDKAART N^o

1

Naam

Chalmet

Voornaam

Joseph

Straat

Markt

Gemeente

Selzate

Intrede

Bijdrage

2

per maand.



Volksvertegenwoordiger

CHALMET



Ingenieur

ANSEELE Jr

Sprekén Zondag 22 Maart, te 3 uur, bij
Bruno Cornelis, Café 't Visschershuis,
in ST-JAN-IN-EREMO.

OVER

DE

Politieke Toestand in ons Land

DE LILLE wordt uitgenoodigd tot tegenspraak.

ALLEN DAARHEEN!



- ◀ In de campagne voor de verkiezingen van 1936 gingen Edward Anseele jr. en Jozef Chalmet, de socialistische nummers één van Gent en Zelzate, samen de boer op. (collectie Annie Chalmet)
- ▲ In *De Zaaier* richtte Chalmet zich tot de landbouwers, een weinig voor de hand liggend doelpubliek in de socialistische beweging. Hij schreef zowel redactionele artikels als luchtiger stukken. (collectie Annie Chalmet)
- ▲ Josef Chalmet op een van de talloze vergaderingen die hij bijwoonde over de landbouwproblematiek. Hier spreekt hij op een landbouwcongres in Brussel in november 1938. (collectie Annie Chalmet)

Midden 1919 verhuisde de familie Chalmet naar Wachtebeke, een andere buurgemeente van Zelzate. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1926 kwamen de socialisten daar voor het eerst op en haalden er één verkozene: Florent Chalmet, een jongere broer van Jozef. In 1927 verhuisde Jozef Chalmet naar Zelzate waar al een andere broer van hem politiek actief was: Jules. Die trok bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 de lijst. De socialisten haalden toen twee van de elf zetels. Daar kwam er bij de verkiezingen van 1926 eentje bij. Maar het waren de verkiezingen daarop die het politieke landschap in Zelzate ingrijpend veranderden. In 1932 trok Jozef Chalmet zelf de lijst en opnieuw groeide het aantal gemeenteraadszetels: de socialisten hadden er toen vier. Belangrijker nog was dat ze de meeste stemmen haalden. Wat toen volgde, was een politieke vaudeville. Katholieken en liberalen lieten de socialisten aan de kant staan, maar raakten het niet eens over een coalitie. Op een gemeenteraadszitting begin 1933 eisten de socialisten een stemming over het schepencollege. Beide andere partijen onthielden zich in de overtuiging dat onthoudingen toch geen geldige stemmen waren. Die blunder had als resultaat dat Jozef Chalmet verkozen werd als eerste schepen en twee andere socialisten als tweede en derde schepen, telkens met vier stemmen voor en zeven onthoudingen. Midden 1933 stelde een Koninklijk Besluit Chalmet aan als burgemeester. Hij begon onderhandelingen met de liberalen. Eind 1933 was de paarse coalitie een feit.

Het is opvallend dat Jozef Chalmet eerst politiek actief werd op het nationale niveau en pas daarna in de gemeentepolitiek, meestal ging het omgekeerd. Dat had wellicht meerdere oorzaken. In de eerste plaats stak hij heel veel energie in de uitbouw van de socialistische arbeidersbeweging in Zelzate en omgeving. Noch zijn geboortedorp Sint-Kruis-Winkel, noch zijn volgende woonplaats Wachtebeke boden een echt draagvlak voor de uitbouw van een

- ▶ Als specialist in landbouwzaken was Jozef Chalmet een veelgevraagd spreker in heel Vlaanderen, vooral in de jaren 1930. (collectie Annie Chalmet)

AAN DE

Landbouwers en Kweekers

der gemeente Wesembeek

GEACHTE INWONERS,

Bewust zijnde van uw neteligen toestand, veroorzaakt door de crisis, waarvan men geenszins de schuld kan wijten noch aan de nijverheidsarbeiders, noch aan de landbouwers, doch aan het regime waarin wij leven,

Gij zult zeker op de hoogte zijn van de pogingen, die de Socialistische Landbouwfederatie aan den dag legt om den toestand der landbouwers te verbeteren.

In ieder geval,

VOLKSVERTEGENWOORDIGER

JOZEF CHALMET,

Burgemeester te Selzaete,

bijzonder bevoegd in landbouwzaken, zal ons

Zondag 29 November, te 2 u. 30 's namiddags,

bij Verbist, Jean De Keyserstraat, 29

komen spreken ov

**Den toestand der landbouwers,
kweekers, enz., hunne eischen en
wat er dient verbeterd te worden.**

Brusselsche Federatie der B. W. P.





Bij de inhuldiging van het
openluchtwembad op
15 augustus 1939. Jozef
Chalmet loopt rechts
door de toegangspoort.
(collectie Annie Chalmet)



▲ Zicht op de aanwezigen bij de feestelijke opening van het zwembad.
(collectie Annie Chalmet)

socialistische beweging; beide gemeenten waren daarvoor te klein en te landelijk. Zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger in 1925 leerde hem een bredere horizon kennen. Chalmet had trouwens een aantal interesses die het lokale niveau overstegen. Zo omschreef hij zich ooit als 'anti-militarist in het diepst van mijn ziel'. Hij ging met die overtuiging zelfs tegen de partijdiscipline in. Bij een stemming over de verlenging van de legerdienst kregen de socialistische mandatarissen van het partijbestuur de opdracht voor te stemmen, maar Chalmet onthield zich en kwam daar ook openlijk voor uit. Die pacifistische reflex had hij gemeen met heel wat jonge mannen die het trauma van de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt en paste in de 'nooit meer oorlog'-gedachte die tijdens het interbellum wijdverspreid was. Ook op het vlak van de socialistische propaganda voor landbouwers en vissers nam hij talrijke initiatieven. Hij groeide zowat uit tot de specialist op dat

terrein binnen de socialistische partij en speelde een centrale rol bij de uitbouw van het tijdschrift *De Zaaier, Orgaan der Socialistische Landbouwfederatie*, dat opgericht werd in 1936. Jozef Chalmet diende tijdens zijn parlementaire carrière diverse wetsvoorstellen in die het lot van de landbouwers en vooral de pachters moesten verbeteren.

Het socialisme in België had van bij zijn ontstaan een antiklerikale reputatie: socialisten waren papenvreters. Die beeldvorming is overwegend gesteund op een sterke antiklerikale traditie in Franstalig België, in Vlaanderen speelde dat minder. Jozef Chalmet maakte er nooit een geheim van dat hij een overtuigd christen was. Hij vond dat een christelijke overtuiging en een socialistische visie perfect te verenigen te waren, meer nog: een echt christen zou vanzelf bij het socialisme uitkomen. Chalmet was actief in een overwegend landelijk en christelijk milieu. Van de ongeveer 2000 vakbondsleden in 1924, waren er volgens hem 1900 praktiserend katholiek. Zijn opstelling tegenover de verhouding tussen socialisme en christendom was niet ingegeven door politieke berekening omdat ingaan tegen de katholieke traditie van zijn achterban politieke zelfmoord zou betekenen. Ze wortelde in een diepe persoonlijke overtuiging. Zo werd Jozef Chalmet in 1930 voorzitter van een religieus-socialistisch verbond dat in Gent werd opgericht. Op een van de activiteiten was Henriette Roland Holst te gast, de auteur van de tekst van de Nederlandse tekst van *De Internationale* en een kopstuk van de internationale religieus-socialistische beweging. Chalmet was in 1931 ook voorzitter van een congres in het Maison du Peuple in Brussel, waar werd geprobeerd om alle groepen die in België bezig waren rond de verhouding religie en socialisme bij elkaar te brengen.

In 1933 was Chalmet burgemeester geworden van een rood-blauwe coalitie. Hij bleef burgervader tot zijn dood. In die bijna dertig jaar drukte hij zijn stempel op de gemeente. Net zoals andere socialistische burgemeesters in Vlaanderen nam hij talrijke initiatieven



- ▲ De toneelkring Volksontwikkeling, een van de onderdelen van het socialistische netwerk dat onder impuls van Jozef Chalmet tijdens het interbellum in Zelzate ontstond. (collectie Annie Chalmet)

die de levenskwaliteit van de gewone man en vrouw moesten verbeteren. In een brochure uit 1958 naar aanleiding van zijn 25-jarig burgemeesterschap, kregen de lezers een overzicht van de realisaties van de ploeg-Chalmet. Alleen al door de nieuwe tracés van het kanaal Gent-Terneuzen was er de voorbije eeuw in Zelzate noodgedwongen heel wat gesloopt en gebouwd. Het socialistische bestuur ging vooral prat op een reeks initiatieven in het publieke domein, zoals het nieuwe gemeentehuis, het openluchtzwembad (in de streek beter bekend als 'de badkom'), de kraamkliniek, het slachthuis, de brandweerkazerne, een rusthuis, wijk scholen en natuurlijk de bouw van heel wat sociale woningen. Veel van die realisaties zijn ondertussen verdwenen of hebben een andere bestemming gekregen. Het socialistische gemeentebestuur stak voor de inrichting van de gemeente ook zijn licht op bij gemeentes in het buitenland. In het midden van de jaren 1950 verbreedde Zelzate

DE REVUE

De Wereld op zijn Kop

door **JOS. CHALMET**

Wordt opgevoerd door de
Tooneelkring **ONTWIKKELING**, Zelzate
(42 Opvoerders, Tooneel, Muziek, Balletten)
Kunst, Lachen en Weenen !!!

op _____
te _____
in het lokaal _____

ENKELE ZICHTEN UIT DE REVUE



Een groep vertolkers van de revue, in hun midden de schrijver Burgemeester **CHALMET**



Een scène uit het vredesballet



Uit het ballet **Wit en Zwart**

▶ Tijdens het interbellum was de revue een bijzonder populair tijdverdrijf. Ook dit soort teksten vloeide vlot uit de pen van Jozef Chalmet. (collectie Annie Chalmet)



- ◀ Tot een stuk in de 20e eeuw werd het dieet van de gewone man aangevuld met de opbrengst van de vogelvangst, een activiteit die toen nog niet omstreden was. (collectie Annie Chalmet)
- ▶ De socialistische harmonie poseert voor het volkshuis Noorderlicht in 1958. (collectie Annie Chalmet)

met Aubenas in Frankrijk, Schwarzenbek in Duitsland en Sierre in Zwitserland, later kwamen daar nog het Nederlandse Delfzijl en het Italiaanse Cesenatico bij.

Het gemeentebestuur had trouwens niet alleen belangstelling voor stenen. Zo was er de aanleg van een natuurdomein, voor de inwoners van een gemeente met nogal wat vervuilende industrie geen overbodige luxe. Chalmet richtte daarvoor in 1950 de vzw Jeugdzorg op. Die kocht drie hectare van het Kloosterbos in buurgemeente Wachtebeke. Er kwam een speeltuin, een camping en een jeugdherberg. Diverse socialistische verenigingen konden er terecht: de jeugdvereniging de Rode Valken had er een eigen lokaaltje en jarenlang gingen er kindervakanties door. Ook na het verdwijnen van de socialistische activiteiten bleef chalet Den Bos op het 'jeugdterrein', zoals het domein bij veel streekbewoners



bekend was, een welgekomen rustpunt voor wandelaars en fietsers. Drie jaar geleden verkocht de socialistische partij van Zelzate het domein aan de provincie Oost-Vlaanderen, die het hele Kloosterbos een nieuwe invulling geeft. Burgemeester Freddy De Vilder verwees bij de verkoop expliciet naar zijn illustere voorganger: 'Er waren ook anderen geïnteresseerd voor aankoop, maar we kozen voor het provinciebestuur zodat deze omgeving – in de geest van burgemeester Chalmet – later voor iedereen uit de omgeving toegankelijk zou blijven.'

In zijn syndicale en politieke carrière heeft Jozef Chalmet in Zelzate en omgeving en zelfs in gans Vlaanderen wellicht honderden vlammende toespraken gehouden. Maar hij was niet alleen bedreven in het gesproken woord, hij heeft bovendien zelf heel wat geschreven. In de eerste plaats leverde hij onvermoeibaar kopij voor *Het Noorderlicht*, het blad van de socialistische beweging in Zelzate en omgeving, dat voor het eerst verscheen op 20 maart 1921. In *Het Noorderlicht* gaf hij zowel commentaar bij de grote





- ◀ Jozef Chalmet kon zijn redenaarstalent demonstreren op talloze meetings en vergaderingen. (collectie Annie Chalmet)
- ▲ Jozef Chalmet blaast even uit op een van zijn talrijke buitenlandse reizen, hier in Berlijn in 1957. (collectie Annie Chalmet)

gebeurtenissen in de nationale politiek, als bij het leven in Zelzate en omgeving. Jozef Chalmet schreef ook artikels in publicaties met een nationale verspreiding, zoals in 1926 en 1936 over de landbouwkwestie, een van zijn stokpaardjes. Daarnaast had Chalmet een meer literaire productie. Hij schreef gedichten, zowel in de familiale sfeer als in reactie op maatschappelijke gebeurtenissen. Hij waagde zich eveneens aan toneelstukjes voor kinderen. Jozef Chalmet tekende ook. Zo maakte hij op jonge leeftijd een ontwerp voor een nieuw gemeentehuis voor zijn geboortedorp.

Op 14 september 1962 kwam een plots einde aan het leven van Jozef Chalmet, de vader van het socialisme in Zelzate en omgeving.





▲ Jozef Chalmet verwelkomt een Gentse delegatie in de gebouwen van het 'jeugdterrein' op de internationale dag van de coöperatie op 5 juli 1959. (collectie Amsab-ISG)

Deze brochure is een uitgave van vzw Jeugdzorg Noorderlicht i.s.m. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis (www.amsab.be).

met dank aan:

Annie Chalmet, Freddy De Vilder, Patricia De Meyer

vormgeving: Patricia Rau, Amsab-ISG

eindredactie: Servaas Lateur, Amsab-ISG

beeldbewerking: Lieve Cosyns, Amsab-ISG

webdesign: Mario Van Driessche, Amsab-ISG

algemene coördinatie: Paule Verbruggen, Amsab-ISG

D/2012/4028/2

© 2012 vzw Jeugdzorg Noorderlicht
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.

Voor meer informatie over leven en werk van Jozef Chalmet

www.jozefchalmet.be